



stichting
Steward to Joseph

"...zoals de huisknecht dienstbaar was bij het openbaar worden van Jozef aan zijn broers, zo wil "Steward to Joseph" dienstbaar zijn in het openbaar maken van Jeshua aan Israel..."

JAARVERSLAG 2023, VAN

STICHTING STEWARD TO JOSEPH

RSIN: 812498185

Inhoudsopgave:

	Blz.
• Doelstellingen	3
• Bestuursverslag 2023	4
• Jaarrekening 2023	6
• Begroting 2024	7
• Activiteiten 2023 t.b.v. de doelstellingen 2023	8
• Beleidsplan 2024	9
• Slotbepaling	10

Contact: Marcel Klerks email: info@stewardtojoseph.com

Secretariaat: t.n.v. A.L.J. van Ooijen, Gijbelandsedijk 28A, 2974VD, Brandwijk email: info@stewardtojoseph.com

ABN/Amro: NL10 ABNA 0448 774 372 - KvK: 28097162

Giften en schenkingen in de vorm van legaten zijn van harte welkom. Deze zijn ANBI geregeld.

Samenvatting van de doelstellingen:

1. De verspreiding van het Evangelie van Yeshua de Messias (Jezus Christus) onder Joden en Arabieren in Israel door middel van 'outreaches'. Tijdens deze zgn. outreaches worden traktaten, boeken en Bijbels in de taal van de lezer uitgedeeld. Ook worden de mensen bereikt met het evangelie door middel van zang.
2. Alles wat nodig is om punt a.) te verwezenlijken. Dit heeft voornamelijk te maken met voorlichting van christelijke gemeenten in Nederland en fondsenwerving.
3. Het ondersteunen van arme Joodse mensen, zowel in Israel als daarbuiten door middel van het verzamelen en uitdelen van kleding, schoeisel en diverse baby/kinderartikelen.

Bestuursverslag 2023:

In het Bestuursverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen uit 2023 weergegeven.

Statutaire naam: Stichting Steward to Joseph.

Oprichtingsplaats: Alphen aan den Rijn.

Vestigingsplaats: Brandwijk.

Rechtsvorm: Stichting.

Het bestuur bestond in 2023 uit dezelfde personen als in 2022, er heeft geen wijziging binnen het bestuur plaats gevonden.

Diverse vrijwilligers hebben in 2023 weer outreaches naar Israël kunnen maken.

Het bestuur bestaat heden uit de volgende personen en hun functies:

* Voorzitter:	Martin Moerland
* Secretaris / Penningmeester:	Arie van Ooijen
* Bestuurslid:	Marcel Klerks

In 2023 zijn er 4 reizen gemaakt naar Israël door Steward to Joseph.

De eerste reis betrof een outreach o.l.v. Gerard van Vlaanderen waarvan het team bestond uit een totaal van 4 personen uit Nederland. Deze outreach vond plaats in april. De tweede outreach, ook weer met 4 personen vond plaats in juni. De derde in oktober – een deel tijdens het uitbreken van de Gaza-oorlog na een pogrom door hamas; en de 4^e outreach vond plaats in november. Ook beiden met 4 of 5 personen.

Hierbij het verslag van de Outreach in oorlogstijd. Het volk Israël is bang, verslagen, in tranen, eenzaam en ...opnieuw verenigd. Overal in Israël zie je grote posters met 'Jachad NeNatseach', wat betekend: samen zullen we overwinnen.

Onze eerste drie dagen waren in het Noorden. Hier hebben we soldaten bezocht aan het front, die de grens bewaken vanwege Hezbollah vanuit Libanon. Velen waren tot tranen geroerd dat wij de moeite hadden genomen om het 'veilige' Westen te verlaten voor het 'onveilige' Israël. Telkens mochten we uitleggen wat daar de reden van was. Het was niet moeilijk te getuigen van onze God en Messias Jesjoea. We hebben kaarten, Bijbels en bemoedigingen uitgedeeld en werden met open armen ontvangen door zowel seculiere als ook orthodoxe Joden.

Ook ontmoetten we Miriam en Richard, een jong gezinnetje uit Nachal Oz die gevlucht waren. Het vriendinnetje van hun dochtertje was gegijzeld door de terroristen. Prijs de Heere dat ze twee dagen later vrijgelaten is. Ze waren in shock. We hebben een luisterend oor kunnen bieden en hun harten laten openen om te praten over de verschrikkelijke gebeurtenissen. Ze waren dankbaar dat we er waren...

De volgende drie dagen hebben we in Be'er Sheva overnacht. Vanuit hier hebben we Ofakim en de plaatsen rondom Gaza bezocht. In Ofakim werden we uitgenodigd door de Ultra Orthodoxe Joden die we in Jeruzalem ontmoet hadden. Wederom mochten we diep getuigen van ons geloof. Vervolgens werden we uitgenodigd om een kijkje te nemen in een Orthodoxe school. Dat was zeer indrukwekkend. We hebben ook de wijk bezocht waar 57 mensen vermoord zijn door de terroristen. We hebben bij mensen thuis gezeten, getroost en konden ook daar de boodschap van Jesjoea kwijt. Achteraf vertelde men dat we heilig werk hadden gedaan door dit te doen. God heeft ons aan alle kanten beschermd. We hoorden getuigenissen van mensen die wonderlijk bewaard zijn door God en ook weer andere die verschrikkelijk getroffen zijn. Wat een ellende...!

De laatste dag in Be'er Sheva ontmoetten we de vrouw van een gegijzelde uit Nir Oz. Dit was heftig. Ze kon niet meer slapen. Ook haar mochten wij troosten met een kaart uit onze gemeente in Nederland. We hebben beloofd om voor hem te bidden zolang hij gegijzeld is. Zijn naam is: Omri Miran. Op donderdagochtend zijn we naar Tel Aviv gereden en hebben daar vrijwilligerswerk gedaan voor een Messiaanse Gemeente. Zij verzorgden voedselpakketten voor gevluchte gezinnen vanuit de oorlogsgebieden en voor de soldaten. In de middag zijn we naar een Israëliisch gezin geweest op een kibboets dichtbij Rechovot. Hier verbleven we de middag en ook daar konden we delen over de Hoop die in ons is.

Laat in de avond reden we terug naar het vliegveld om vervolgens weer naar Nederland terug te vliegen. Het waren tien indrukwekkende dagen waar we mochten spreken met mensen met open harten. Laten we onze gebeden blijven opheffen naar God voor ontferming voor Zijn volk Israël!

Afgelopen jaar zijn we niet aanwezig geweest bij de EXPO op de pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen. Het plan is om dit eens per twee jaar te doen.

Verder zijn er in 2023 twee uitgebreide nieuwsbrieven verzorgd om de achterban van de stichting perfect op de hoogte te houden van de lopende werkzaamheden en ontwikkelingen binnen de stichting.

Niemand binnen de stichting ontvangt een vast salaris, uitkering of vergoeding.

Dit jaar heeft Christian Verwoerd de website ge-update en het verdere beheer van de website verzorgd. De website is zowel in het Nederlands als in het Engels te lezen. De nieuwsbrieven worden ook steeds op de website gezet.

De verkoop van de CD Takumu is vrijwel bijna geheel uitverkocht. We gaan geen nieuwe CD meer laten drukken, omdat er steeds minder mensen gebruik maken van CD's.

In 2023 heeft het bestuur in totaal 2 keer een vergadering belegd.

De volgende punten kwamen op vrijwel iedere vergadering terug en betroffen ook de onderwerpen waar de nadruk voornamelijk op heeft gelegen in 2023.

- Opening met gebed en Bijbellezen
- De mogelijke organisatie en uitvoering van de outreaches in Israël
- De financiële situatie van de stichting
- Het verzorgen en distribueren van de nieuwsbrief
- Ondersteunende activiteiten in de vorm van bijvoorbeeld spreekbeurten
- De opbouw van het bestuur en de bestuurlijke taken

Van iedere vergadering zijn aparte notulen gemaakt. Tevens is per vergadering in de notulen een 'to do' lijstje gemaakt. Aan de hand daarvan heeft ieder bestuurslid zijn taken uitgevoerd.

Jaarrekening 2023:

Balans per 31 december 2023 (in euro's):

	<u>31-12-23</u>	<u>01-01-23</u>
Activa:		
ABN-Amro Bank:	27.396,68	28.650,25
Totaal:	<u>27.396,68</u>	<u>28.650,25</u>
Passiva:		
Vermogen:	28.650,25	28.650,25
Resultaat boekjaar:	<u>-1.253,57</u>	<u>0,00</u>
	<u>27.396,68</u>	<u>28.650,25</u>
Totaal:	<u>27.396,68</u>	<u>28.650,25</u>

Financieel overzicht 2023 (in euro's)

Ontvangsten:

Giften en collecten:	38.465,69
Verkoop cd's:	244,00

Uitgaven:

Algemene kosten en vergoedingen:	547,71
Evangelisatie en ondersteuning Israël:	39.415,55
Informatie christelijke gemeenten:	0,00
Gestelde reserves:	0,00

Totaal uitgaven: 39.719,16

Resultaat: -1.2534,57

Begroting 2024 (in euro's)

Ontvangsten:

Giften en collecten: 36.000,00

Uitgaven:

Vergoeding Veldwerkers:	0,00
Algemene kosten:	600,00
Onkosten Veldwerkers	0,00
Evangelisatie en ondersteuning Israël:	35.000,00
Informatie christelijke gemeenten:	<u>400,00</u>
	36.000,00

Resultaat: 0,00

Activiteiten 2023 t.b.v. de doelstellingen 2023:

1.) Outreaches:

In 2023 hebben de volgende outreaches plaatsgevonden:

- april: de eerste outreach, bestaande uit 4 personen uit Nederland.
- juni: de tweede outreach, bestaande uit 4 personen uit Nederland
- oktober (tijdens het Loofhuttenfeest, waarin ook de Gaza-oorlog uitbrak na de pogrom door hamas) met 5 personen uit Nederland
- november : de vierde outreach, met 3 personen uit Nederland en 1 persoon uit Israël

2.) Inzamelingen ten behoeve van praktische ondersteuning:

Twee (ANBI) stichtingen die zich hier praktisch mee bezig houden zijn financieel gesteund.

3.) Spreekbeurten:

Steward to Joseph is twee keer vertegenwoordigd geweest in gemeentes tijdens een zgn. Israël-dag.

4.) Samenwerking in 2023:

Er zijn dit jaar weer intensieve samenwerkingen geweest, mede om zodoende toch meerdere doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken

Overige:

Het getuigenisboekje: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus” is ook het afgelopen jaar weer verspreid in verschillende gemeentes. Het werk van Steward to Joseph wordt o.a. op deze manier onder de aandacht gebracht van gelovigen en moedigt wellicht mensen aan om deel te nemen aan één van onze outreaches.

Beleidsplan 2024:

Outreaches:

In 2024 zullen er D.V. weer een aantal outreaches in Israël plaatsvinden om daar het goede nieuws van de redding door Messias Yeshua te verkondigen.

Samenwerking:

De samenwerking met andere organisaties hopen wij dit jaar voort te zetten met de volgende stichtingen of organisaties:

- Israel en de Bijbel
- Gemeenten in Israel: Ariel (Fam. Ortiz), Jerusalem Assembly (Menno Kalisher) & Pniel in Tiberias (Bill Rogers)
- Operatie Mobilisatie
- International Mission to Jewish People
- Drukkerij “Keren Ahvah Meshihit” te Jeruzalem (via een ANBI stichting in Nederland)
- Israël Iluz, evangelist en church planter in Galilea

Inzameling:

Nachamu Nachamu Ami is voorlopig het directe meldpunt.

Deze stichting heeft een breed netwerk en veel verzamelpunten door heel Nederland.

Spreekbeurten:

Wij gaan graag weer langs in gemeente, huis – of – studiekring en jeugdgroepen om te vertellen over het werk dat wij mogen doen in Gods Koninkrijk en/of te onderwijzen vanuit Zijn Woord

Tot slot:

Alle dank, lof en eer aan onze Heere en Heiland, Yeshua, Die ons door Zijn Heilige Geest in staat heeft gesteld om dit prachtige werk te doen, dankzij Hem. Hij is het die de harten opent en mensen naar Zich toe trekt. We zien dan ook uit naar hetgeen we in 2024 weer mogen doen, in de hoop en de verwachting dat er opnieuw een toename aan open harten zal zijn en Joodse mensen tot de erkenning zullen komen, dat Yeshua de Messias is, de Redder van de wereld die terugkomt om Zijn Koninkrijk van vrede op aarde te vestigen!

Dit jaarverslag willen we passend afsluiten met een gedeelte uit Gods Woord, waarbij onze gedachten en gebeden uitgaan naar het Joodse volk, voor hun bescherming, shalom - en boven alles voor hun herkennen en aannemen van Messias Yeshua!

Psalm 2

Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalft over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!