

Bewat Ajn shel Elohim **Gods Oogappel**

"Want zo zegt de Heere der heischaren: naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die u beroofd hebben, want die u aanraakt, die raakt zijn oogappel aan"

Zacharia 2:8

Shalom beste vrienden,

Het vers hierboven uit Zacharia kent u denk ik wel. De uitleg die het meeste wordt gehoord is: Israël is Gods oogappel en als je probeert om Gods oogappel aan te raken, dan zal God Zijn hand tegen deze persoon of natie opheffen met alle gevolgen van dien. Het klopt dat men met Israël niet de spot moet drijven, oneerlijk behandelen of met oneerlijke bedoelingen moet toespreken, want die krijgt werkelijk te maken met ons aller Schepper zelf. God Jahweh beloofde Abraham al in **Genesis 12:3** dat een ieder die hem en zijn nakomenlingen zou vervloeken, die zou door God worden vervloekt. In **Zacharia 1:14,15** profeteert de profeet dat God zeer toornig is over al de volken die op een verkeerde manier zich tegenover Israël hebben gesteld. God zal met grote na-ijver Zich voor Jeruzalem / Sion inzetten tegen die heidenvolken die zich tegenover Israël hebben opgesteld en hen de duimschroeven aandraaien.

De laatste vijf woorden van **vers 8 uit Zacharia 2** ('die raakt Zijn oogappel aan') laten, naar mijn idee, zien 'hoe' die volken bestraft worden als je van de hoofdletter 'Z' een kleine 'z' maakt. (De oorspronkelijk tekst, Hebreeuws, kent geen hoofdletters) Het eerste bezittelijke voornaamwoord 'Zijn' wijst naar de oogappel van de 'Heer der heerscharen'. Een kleine 'zijn' wijst naar de oogappel van de heidenen. Denken we verder na over de laatste interpretatie. Wat is het gevolg daarvan dat men zijn eigen oogappel aanraakt? Men gaat sneller knipperen met de ogen. De ogen beginnen te tranen. De aanraking irriteert. Het zicht wordt belemmerd. Als de oogappel wordt aangeraakt tijdens een autorit op een smalle weg, dan wordt het pas echt gevaarlijk. De situatie op zo'n rit, kan zich snel veranderen. Een ongeluk met grote catastrofale gevolgen is in seconden gebeurd.

Mijn gedachten over dit vers in context met betrekking op Israël en de christelijke gemeenten is: Elke gemeente die kritiek heeft op Israël vanuit een hoogmoedige houding raakt zijn eigen oogappel aan, waardoor het zicht op de smalle geloofsweg gehindert wordt. Men verliest het bijbelse zicht op moeilijke geestelijke thema's. Men neemt een onbijbelse houding / vorm aan. Wat verwarrend kan zijn, is dat juist bekende sprekers, die een verkeerde leer brengen, en waar vreemde manifestaties zich voordoen, dat juist zij zich duidelijk 'pro-Israël' uitspreken. Laat u niet in de war brengen! Maar lees zelf het Woord van God. Laat Zijn heilige Geest u overtuigen van Gods waarheid en Zijn principes en zorg er voor dat uw zicht niet belemmerd wordt door uw eigen vinger.

Met een hartelijk shalom,
Marcel Klerks

Het evangelie: eerst de Jood en ook de Griek

Door Bert-Jan Schuurman

Sinds 2010 heb ik het voorrecht om regelmatig in Israël het evangelie van onze Heer naar Zijn eigen volk terug te brengen. Ook in Nederland, nu in de V.S. en in het verleden Ghana, Oeganda en India heb ik de verlossing door de dood en opstanding van onze Heiland, Yeshua mogen verkondigen. In mijn ervaringen is er een duidelijk verschil hoe de mensen op de verschillende continenten de blijde boodschap ontvangen. In Nederland, waar we te maken hebben met een steeds sterker wordende seculiere samenleving. Ook in de V.S. is dit waarneembaar, al zij het in mindere mate (althans hier in Minnesota), en is er sprake van flinke dwalingen in de Bijbelse leer.

In Afrika en India stond men juist heel erg open voor het evangelie en is men meer gericht op het spiritueel religieuze aspect van het leven dan op het fysieke en materiële. Hierdoor heb ik in de korte tijden dat ik daar was relatief meer bekeringen, wonderen en tekenen gezien dan in Nederland.



In Israël hebben we te maken met vooroordelen over het Christendom, de pogroms en de vervolgingen door de kerk in Europa in het verleden met als uiterst dieptepunt de Shoa (holocaust). Dit vraagt dus een heel andere benadering dan in andere landen waar het evangelie verkondigd wordt. Uiteraard dienen we ten alle tijd (zowel in Israël als in elk ander land) ons nederig op te stellen, zoals onze Heer zelf ook was.

Daarnaast dienen we te beseffen welke schuld we als Christendom op ons geladen hebben. Ikzelf bekenn deze schuld in de gesprekken, zonder dat ik daarbij direct om vergeving vraag. In mijn optiek is dat voor veel Joodse mensen zeker niet gemakkelijk; we praten

immers over miljoenen Joden door de hele geschiedenis heen. Hoe is dat zomaar te vergeven, als jijzelf nog niet de liefde van Yeshua hebt leren kennen?

Paulus schrijft in 1 Kor. 9:20-22 dat hij voor de Jood een Jood is en voor hen die zonder de wet zijn, als zonder de wet; om mensen voor Gods Koninkrijk te winnen.

Juist in Israël is het naar mijn inzicht belangrijk om Yeshua vanuit Zijn Joods/Hebreeuwse identiteit te verkondigen. Veel Joden geloven dat Yeshua en Paulus de Torah (wet) hebben afgeschaft en dat ze dit ook onderwezen. Er zijn veel schriftgedeeltes die het tegendeel aantonen. Een van de meest treffende is het woord van Yeshua Zelf: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet (Torah) of de profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen." (Mat. 5:17 HSV).

Zowel Yeshua als Paulus beschikten niet over een N.T., maar verkondigden het evangelie d.m.v. de Torah, de profeten en overige geschriften. In het O.T. staan veel geschiedenissen opgetekend, waarbij personen naar Yeshua verwijzen. Evenzo de offers en de feesten.

Daarnaast geloof ik persoonlijk dat Gods geboden voor eenieder gelden (o.a. Pred. 12:13) en dat als we een Jood tot jaloersheid willen verwekken, dit vooral gebeurt als we (uiteraard met geloof en in de kracht van de Heilige Geest) Gods geboden/instructies met vreugde eerbiedigen. Een Jood zal zich afvragen waarom iemand uit de volken dit met vreugde doet, hetgeen een open deur geeft om over Yeshua en het Nieuwe Verbond te spreken.

Een persoonlijk getuigenis wil ik graag nog delen. Een jaar of 2 geleden was ik in de ultra orthodoxe wijk Meah Shearim in Jeruzalem om nieuwe tzitzit (kwastjes aan de kleding, Num. 15:27-41) te kopen. Ik sprak ruim 40 minuten met de verkoper over de Torah en hoe bijzonder mooi Gods instructies zijn, het onderhouden van de shabbat en het vieren van Gods feesten. Al die tijd sprak ik niet over Yeshua. Op een gegeven moment vraagt hij me, waarom mijn ogen zo vrolijk stralen. Ik vertel hem vervolgens dat ik een geheim heb. Hij zegt: "wat bedoel je?" Opnieuw zeg ik: "ik heb een geheim." Hij wordt echt nieuwsgierig en vraagt wat dat geheim is. Vervolgens vertel ik hem dat ik de Messias heb ontmoet. Verbaasd vraagt hij: "Vertel me, wie is het?" "Yeshua" antwoord ik. Hij vraagt "Yehoshuah Ben Nun?" (Jozua, de zoon van Nun). "Nee" zeg ik, "Yeshua, of Jezus, maar Yeshua is Zijn echte Naam." De verkoper was zo verwonderd en wilde veel meer weten. Hij zag de liefde voor Gods Torah/instructies (Zoals koning David in Ps.119) en de combinatie met Yeshua bracht hem zowel in verwarring als ook in verwondering.

Meegaan op een outreach?

We hopen dat de overdenking en het verslag van onze laatste outreach u heeft geprikkeld en een honger heeft opgewekt om meer te horen of om misschien zelf mee te gaan naar Israël om Yeshua aan Zijn broeders bekend te maken.

Als u dit verlangen heeft en het heilige vuur van het evangelie brandt in uw hart, dan willen wij u van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Het zij voor deelname voor een outreach, dan wel om een spreekbeurt in uw gemeente, studie – of – jeugdgroep.

U kunt contact dan contact opnemen (liefst via email) met een van onze veldwerkers of met het secretariaat.

Outreach verslag September 2018

Door Els Ammerlaan



Reis naar Israel Sept. 2018: met Ben, Arie, Jane en Els

De reis begon vrijdag 's morgens 14 Sept. tot 26 Sept. 2018

We ontmoeten elkaar op het vliegveld: 4 mensen met een hart om te helpen Gods plan in vervulling te doen gaan. We vertrokken per Vliegtuig van Eindhoven naar Tel Aviv. Bij aankomst in Israël hadden we moeite de huurauto te vinden, en verloren we een aantal uren.

Ook het leiding geven was een beetje zoeken. Maar een achterban met gebed doet wonderen! In Tel Aviv het evangelie gedeeld op de boulevard. Na een beetje aftasten nam Ben daar het voortouw.

Hij had zich goed voorbereid in de Torah: wat over de Messias gaat. We hadden alle 4 een verschillende aanpak, en persoonlijkheid, wat elkaar heel mooi aanvulde.



Aan God alle eer! Hij heeft ons samengevoegd. Bij het Jaffahouse (Old Jaffo) hadden we materiaal ontvangen om te verspreiden, waarvan we sommigen in de messiaanse gemeente terugzagen op Shabath.

De volgende dag gingen we naar Galilea waar we bij een ander contactpersoon

meer materiaal op haalden en samen baden voor de verspreiding ervan.

Op Yom Kipoer waren we in een park en hebben heel bijzondere ontmoetingen gehad. Gods liefde en aanwezigheid deed eigenlijk het werk: je merkte gewoon dat bijna elk gesprek er iets in het hart van allen gebeurden. Na vijf dagen in Galilea reden we naar Jeruzalem, waar we de auto inleverden. We hebben er de rest van het materiaal verspreid en hadden ook mooie ontmoetingen.

Het was ook bijzondere tijd en ondanks dat we elkaar op voorhand niet kenden waren we een sterk team en hadden ook plezier met elkaar. Al met al, alle eer aan onze Hemelse vader die dit heeft bedacht! Mijn gebed is dat geen folder, boekje of gesprek Zijn doel zal missen. Bedankt voor jullie gebeden die ons gedragen hebben!

Shalom, Els

