

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. **Mattheüs 28:18-20**

Shalom Israel-vrienden,

Er worden in de bijbel een aantal teksten genoemd over discipelschap.
Wat houdt discipel zijn volgens de Bijbel nu in?

In Lucas 6 vers 40 staat dat een discipel niet boven zijn Meester staat, maar net als zijn Meester zal zijn. Wij mogen en moeten ons er naar uitstrekken om te worden zoals Jezus Christus. Dat is een dagelijks leren van uit Zijn Woord; Hem volgen, Hem dienen, Hem eren en loven. Maar vooral Hem onderdanig zijn; onszelf niet verheffen maar leven uit de genade van Hem die ons het leven gegeven heeft.

In Mattheüs 16 vers 24 zegt de Here Jezus tegen Zijn discipelen dat "wanneer je achter Mij wil komen, dan moet je jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Mij volgen".
Voor een ieder is dat kruis verschillend. Het kan zijn dat je een leven leidt met moeite en zorg, het kan zijn dat je een leven leidt met ziekte en pijn. Het kan zijn dat je een leven leidt met verdriet in je hart. Maar één ding staat in al deze dingen voorop: We mogen uitzien naar de komst van onze Here Jezus Christus. We leven in een tijdelijk leven op deze aarde, waar steeds meer duisternis komt, waarin de verloochening van Jezus Christus hoogtij viert. Waarin het volgen van Hem steeds meer een uitzondering wordt...

Mogen wij dan die uitzondering in deze wereld zijn, mogen wij aan de wereld laten zien dat wij hier vreemdelingen zijn en dat wij mogen uitzien naar een Hemelse Heerlijkheid.

Mogen wij ons door Christus laten gebruiken om zijn kostbaar Woord door te geven en mensen het uitzicht te laten zien naar een eeuwig Leven met Hem.

Al nadenkend over dit onderwerp komt een lied in mijn gedachte wat ik jullie niet wil onthouden:

Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn shalom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn shalom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan: Jezus komt in heerlijkheid, Zijn shalom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

God zegene jullie allen.

Martin Moerland

Getuigenisbericht

door Ben Sprokholt (deelnemer oktober outreach 2019)

De ontmoeting met de orthodoxe Michael op een anonieme plek in het park aan de Haas promenade in Jeruzalem is geheel voorbereid en geleid door de Heilige Geest.

Als de in Jeruzalem geboren en in Nederland opgegroeide twintiger Asaf in Jeruzalem is, wordt hij tijdens zijn dagelijks bezoek in het gebedshuis Succat Hallel, door de Heilige Geest naar de Sions poort geleid. Daar ontmoet hij de Joods orthodoxe gelovige Michael voor het eerst. De nieuwsgierigheid van Michael wordt gewekt als hij Asaf ziet. Later zegt Michael dat er een onverklaarbare vreugde in zijn hart kwam tijdens deze ontmoeting. Ze spreken beiden lang met elkaar over hun geloof. Asaf getuigt van zijn geloof, dat Yeshua de beloofde Messias van Israël is. Michael hoort het met grote nieuwsgierigheid aan. Zo zegt hij: "Ik ben op zoek naar de waarheid".

Terug in Nederland houden beiden veelvuldig contact en gaan de gesprekken en studies in de Tenach door. De Heilige Geest is aan het werk en Michael krijgt het verlangen om de Brit Chadashah (NT) te gaan lezen, maar weet niet hoe hij aan een exemplaar kan komen.

Ongeveer een maand later heb ik, Ben, in Amsterdam een ontmoeting met Asaf en hoor het hele verhaal met vreugde aan. Ik heb die dag een Hebreeuwse Bijbel inclusies NT bij me en overhandig deze aan Asaf, zodat hij hem aan Michael kan geven.

De Heer leidt het echter zo, dat we ongeveer een maand later tegelijk in Jeruzalem zijn. Hierdoor kunnen we beiden de ontmoeting met Michael hebben in het park in Jeruzalem. Michael woont in de buurt van Bethlehem en heeft een auto van een buurman kunnen lenen om naar Jeruzalem te komen om ons te ontmoeten. Hij heeft duidelijk moeite gedaan om ons te kunnen spreken en zo meer te weten te komen over Messias Yeshua. Hij pikt Asaf met zijn jonge gezin en mij op bij het oude station in Jeruzalem.

Michael stelt veel vragen over de Heilige Geest en het verschil tussen de Geest van Yeshua en Zijn menselijke geest. Ze komen immers beiden van YHVH zo stelt hij. Dan kunnen we hem uitleggen dat Yeshua zonder zonde was en door de Ruach HaKodesh (de Heilige Geest) geboren is (Luk.1:35).

We konden Michael uitleggen dat de kruisdood (Zach.12:10), het sterven van Yeshua en Zijn verzoenend Bloed een volkomen vergeving tot stand brengt voor onze zonden. Dat daarom de slachtofferdienst in de tempel niet meer nodig is voor vergeving van onze zonden. We mochten delen, dat Yeshua nu onze Hoge Priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat deze gebeurtenis op tal van plaatsen door Mozes en de profeten en in de Psalmen in de Tenach al was aangekondigd. Dat alles in Gods Woord staat. Michael had ter voorbereiding op het gesprek zelf al Jesaja 53 gelezen. Verder mochten we hem wijzen op Deut.18:15,18 - Spr.30:4 - Daniel 9:26 - Ps.22 en nog vele andere plaatsen die spreken over de komst en het werk van Messias Yeshua.

Michael vroeg of we voor zijn vrouw en 10 kinderen willen bidden, dat zij ook Yeshua zullen aannemen als hun Verlosser. Hij vertelde dat hij nog vragen had en tijd nodig had om tot volkomen overgave te komen. Maar zei hij: "mijn hart is vervuld met vreugde, mijn verstand staat me echter nog in de weg". De Heilige Geest was duidelijk aan het werk en klopte aan zijn hart.

Toen vroeg hij tenslotte hoelang Asaf en ik elkaar al kenden. En toen hij hoorde dat dit slechts 2 maanden was, begreep hij direct dat dit wel heel bijzonder was hoe de Heilige Geest deze ontmoeting had voorbereid.

Tot slot nam hij de Hebreeuwse Bijbel met vreugde aan en vervolgde hij zijn weg met blijdschap.

Deze outreach hebben we vele bijzondere ontmoetingen en gesprekken mogen hebben. Elke keer weer konden we ons verbazen hoe de Heilige Geest aan het werk is onder Zijn volk en aan hun harten klopt.

Overdenking (Discipelschap)

Door Marcel Klerks

Sinds 2003 mogen wij van Steward to Joseph ons inzetten om het evangelie te verspreiden onder het Joodse volk in Israel. In vreugdevolle gehoorzaamheid aan de opdracht van onze Here Jezus, Yeshuah Zelf, wat wij lezen kunnen in **Markus 16:15** *“Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen”*. Een evangelist is iemand die door de liefde van God, opnieuw geboren is geworden, omdat hij/zij tot inzicht is gekomen, in welke ellende hij/zij zich bevond. En zich vanaf dat moment door de Heilige Geest elke dag meer laat veranderen, zich bewust afkeert van de zonde en er telkens naar streeft met de Here Jezus en Zijn Woord te leven. Iemand die er alles voor doet om dichtbij Hem te blijven. Die zich ook telkens weer laat verbazen over de Persoon Yeshuah en zich laat overweldigen door de liefde van God de Vader. Die zijn/haar liefde voor zijn/haar Schepper laat ontvlammen. En zich laat aanzetten om door deze (eerste) liefde voor God, andere mensen tot omkeer en boete op te roepen, en te vertellen van het werk van Yeshuah.

De Samaritaanse vrouw bij de waterput (**Joh 4:1-30**) die Yeshuah ontmoette is daar zo'n voorbeeld van. Zij had daar 'slechts' een eerste ontmoeting met Hem. En haar hele dorp werd door haar getuigenis, naar de Here Jezus geleid. Welke grote dingen kan God door ons heen doen, als wij nu dagelijks, van minuut tot minuut leven kunnen mét de Here Jezus en vervuld kunnen zijn met Gods Geest en zo gebruikt kunnen worden, om anderen tot de Heer te leiden?

Martin roept in zijn stukje op om navolgers van onze Here Jezus te zijn in deze verdraaide wereld. Spreken zoals Hij sprak. Ontwijken waar Hij ontweek. Laten wat de Hij ook liet. Zoeken wat Hij zocht. Doen wat Hij deed! Gewoon Z I J N Navolging zijn in alles!

De Here Jezus voer ten hemel en zit nu aan de rechterhand van de Vader. Daarom leert de Bijbel ons dat wij naar mensen moeten uitkijken die Gods Woord trouw zijn, in woord en in daad.

Paulus zegt daarover het volgende in **1 Kor 11:1** *“Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben!”* Ook in **1 kor 4:16** *“Ik roep u er dus toe op, word mijn navolgers.”*

In **Fil 4:17** moedigt Paulus zelf aan om uit te kijken naar mensen die voorbeelden zijn in de navolging van Christus. Zulke voorbeelden moeten sowieso de oudsten in een gemeente zijn. **Hebr 13:7** zegt: *“Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na.!!”*

Jezus', Yeshua's opdracht aan hen die Hem volgen is om te evangeliseren én om discipelen te maken. Hoe maak je discipelen? Onze Heiland Zelf als beste voorbeeld nemend, kunnen wij het volgende van Hem leren. Hij schaarde uitgekozen mannen om zich heen. De bekende twaalf. Hij deelde Zijn leven met hen. Zij maakten Hem dag en nacht mee. Zij zagen hoe Hij met mensen omging. Zij zagen wanneer Hij Zich terugtrok om alleen met de Vader te zijn. Zij hoorden naar Zijn levenslessen. Zij zagen de wonderen die Hij deed! Zij ervoeren hoe Hij voor hun het brood brak en beleefden hoe Hij duizenden wonderlijk te eten gaf. Zij zagen hoe Hij reageerde als Hij bedreigd werd. Zij zagen hoe Hij mensen uit de dood terug in het leven riep. Zij zagen hoe Hij voor hun Zijn leven liet!

De vraag die ik u/jou wil stellen, stel ik ook weer mijzelf. Bent u/jij bereid om van uw kostbare tijd te investeren in een persoon, om die te begeleiden, tot hij/zij persoonlijk de relatie met onze Heiland begonnen is?

Bent u/jij bereid om, misschien wel iemand letterlijk van de straat, in jouw/uw veilige privé leven op te nemen. Om iemand in jouw leven, gezinsleven, mee te laten kijken hoe jij/u met de Here Jezus leeft. Bent

u bereidt om teltellingen te aanvaarden zoals de Here Jezus dat ervoer, onrechtvaardige verwijten te ontvangen, zich te laten verraden, bestolen te worden, te kijk te worden gezet, in de steek gelaten te worden, terwijl u/jij alleen maar het goede gegeven, gedaan en gezegd hebt?

Discipelen maken betekent 'je heel kwetsbaar opstellen'. Je vertrouwen alléén op God te stellen. Staan op de belofte van het reddende en volmaakte offer van de Here Jezus op Golgotha! Jouw menselijke kracht compleet plaats te laten maken voor de kracht van Gods Geest. Dan kan je het evangelie met volmacht spreken en toekomstige discipelen het evangelie voorleven. Anderen zien dan niet meer jou, maar de Here Jezus door jou! Het is heerlijk om in de nabijheid van de Here Jezus te zijn, dan is het ook aangenaam om bij jou te zijn, omdat jij Christus navolgt in al Zijn doen, laten, spreken en zwijgen. Wil jij zelf de Here Jezus navolgen? Ja? Heel goed! Dat is stap 1. Wil je Zijn boodschap anderen vertellen? Ja? Nog beter! Dat is stap 2! Wil je ook discipelen maken.....? Dat is stap 3! Gods leiding en een Geest vervuld leven toegebeden. Shalom shalom!

Dank- en Gebedspunten

Dank voor:

- 1...de gezegende outreach met Johan en de groep. (Zie getuigenisbericht)
- 2...de aangesproken Israeli's, dat het team open oren en harten gevonden heeft.
- 3...de bescherming van het team en hun thuisfront.
- 4...dat de HERE in alle kosten voorzien heeft

Voorbede voor:

- 1...de voorbereiding van de komende twee outreaches van Bert-Jan en Marcel
- 2...Voorbereide harten van de Israeli's
- 3...Bescherming van de teams en hun thuisfront
- 4...Éénheid in de teams.
- 5...duidelijke leiding van Gods Geest.
- 6...Vrijmoedigheid om het evangelie te spreken.
- 7...Goede samenwerking met onze partners in Israel.

Outreach 2020

Van maart tot begin mei 2020, staan twee outreaches geplant. Ben je geïnteresseerd? Schrijf ons dan een email en wij kunnen je meer informatie geven. De eerste groep zal onder leiding van Bert-Jan zijn, de tweede groep onder leiding van Marcel Klerks, onze beide veldwerkers. Wij hopen van jou te horen. info@stewardtojoseph.com