

'Wees waakzaam!'

*'En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan'. **Lukas 21:29 – 33***

Geliefde broeders en zusters met een warm hart voor Israël,

Het is mij een vreugde om jullie een nieuwsbrief te kunnen aanbieden van Steward to Joseph.

In deze nieuwsbrief:

- Een in memoriam van onze oud-voorzitter Sjoerd de Vries,
- Een overdenking van Marcel Klerks,
- Een verslag van de Outreach van april 2022. Dit jaar hebben wij als stichting Steward to Joseph weer de mogelijkheid gehad om een Outreach naar Israël te faciliteren (met dank aan een broeder ter plaatse in Haifa). Het verslag staat verderop in deze nieuwsbrief.

Er is zelfs momenteel weer een Outreach gaande met maar liefst vijf personen. We zijn dankbaar dat er weer broeders en zusters naar Israël kunnen en mogen, om het goede nieuws van onze levende Heiland, Jezus Christus aan hen door te geven. Het is toch geweldig om over deze genade die ons ten deel is gevallen te mogen spreken met mensen die evenals de Here Jezus, Jood zijn en van de genade die ook hen ten deel vallen als zij (gaan) geloven in het verzoenend bloed van de Here Jezus. Zeker in de tijd waarin wij nu leven en wij de profetieën meer en meer in vervulling zien gaan. Waar het Joodse volk steeds verder de duimschroeven wordt aangedraaid door de wereld om hen heen en wij zien dat zij steeds meer alleen komen te staan. Dat zij zich uitstrekken naar een (schijn) vrede met de landen om hen heen en de ware vrede in de Here Jezus niet zien. Het Joodse volk is nog steeds verblind (Johannes 12:40) Maar er komt een tijd dat de schellen hun van de ogen zullen vallen (Jesaja 32: 3) en zij zullen zien wie zij doorstoken hebben (o.a. Zacharia 12:10).

Wij mogen, mede door jullie steun, als stichting Steward to Joseph bijdragen aan het feit dat nog velen van het Joodse volk de mogelijkheid krijgen om de Here Jezus te leren kennen en Hem aan te nemen als hun Verlosser en hierdoor het eeuwige leven ontvangen.

Martin Moerland

In Memoriam – *Marcel Klerks*



Onze vroegere Voorzitter, Sjoerd de Vries, mocht op 8 Augustus 2022 de eeuwige heerlijkheid binnen gaan. God benoemt de mensen die 80 jaren bereiken mogen, de 'zeer sterken'. Sjoerd werd 83 jaar oud. Ik noemde hem oom Sjoerd. Hij was samen met ome Bert van Deuren de oprichter van onze 'stichting Steward to Joseph', die zich vanaf 17 maart 2003 in de gemeente Alphen aan den Rijn vestigde. De twee ervaren broeders waren met de wijsheid waarmee de Here hen overvloedig uitgerust had, een grote motivator voor mij als veldwerker in Israel. Ik kon telkens met vernieuwde moed en creativiteit, internationale groepen in het beloofde land - Israël - organiseren en leiden. Om zo het wonderbare Evangelie te verspreiden van noord tot zuid en van oost tot west in het land dat God aan Israel beloofde. Soms was oom Sjoerd ook de rem om bij energievolle, impulsieve ideeën van

mij als jongeling, een stapje terug te laten doen. Hij liet dan de goede gedachte uit een paar andere invalshoeken bekijken en die samen bespreken, om dan tot een nog beter besluit te kunnen komen en tot succesvolle actie over te gaan. Met z'n drieën mochten wij ons dienstbaar maken, zoals de huisknecht van Jozef dienstbaar was bij de openbaarmaking van Jozef aan zijn broers. Om ons in te zetten om Jeshua bekend te maken aan Zijn geliefde Joodse volk IN Israël, door middel van het goede nieuws. Dit Evangelie wat God beloofd in het Eerste Testament, namelijk dat Hij onze vijand, de dood, zou verslaan. En waarin Hij in het Nieuwe Testament beschrijft HOE Hij dat heeft gedaan.

Voor de verspreiding van deze fantastische boodschap heeft oom Sjoerd zich ingezet. Hij was een gezegende broeder, die deze zegen door zijn inzet verder gaf.

Steward to Joseph werd gezegend met Arie, die de werkzaamheden van ome Bert overnam. Het huis van oom Sjoerd en tante Nanny was altijd open voor gezegende vergaderingen. Een jaar lang hebben wij de ondersteuning van Christian Verwoerd mogen genieten. Nadat Martin het voorzitterschap heel goed heeft kunnen overnemen, was oom Sjoerd toch nog een tijdje bereid om zijn raad en advies met ons te delen. En dat hebben wij zeer gewaardeerd.

Dankzij onze Here Jezus weten wij honderd procent zeker dat wij hem en allen die ons in het geloof zijn voorgedaan weer terugzien. En voor deze boodschap van verzoening en het eeuwige leven strijden wij verder op die plaatsen waar onze Heer ons wil inzetten. Of ondersteunen wij hen die op het moment in Israel werkzaam zijn, met de hoop dat nog velen gered mogen worden en hun eeuwig leven in heerlijkheid verzekerd mag worden.

Wij bidden tante Nanny en de hele familie troost en kracht toe voor de komende tijd, waarin een gemis is ontstaan bij zijn heengaan.

Wij zijn dankbaar voor de tijd dat de wegen van oom Sjoerd en de onze elkaar mochten kruisen en wij voor een tijd samen in dienst mochten zijn voor onze geliefde Koning Jezus!

Tot spoedig ziens oom Sjoerd! Totdat HIJ komt!

Korte overdenking – door Marcel Klerks

‘En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is.

Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan’. **Lukas 21:29 – 33**

Degenen die weleens het onderdeel ‘roeien’ bij een groot sportevent hebben gevolgd, hebben kunnen zien dat een coach met zijn megafoon de 4, 5, 6 of meer roeiers aanmoedigt om in een gelijk ritme de roeipanen hun werk te laten doen. Vlak voor de finish wordt de aansporing in een extreem verhoogde frequentie herhaald. De coach wordt luider en de roeiers geven nog hun laatste vereende krachten om triomferend over de finishlijn te komen.



De laatste maanden is het mij opgevallen dat de Here God ons middels kalenderblaadjes, overdenkingen, voordrachten, BijbelApps, WhatsApp statussen, als navolgers van der Here Jezus oproept en aanspoort om wakker te blijven en waakzaam te zijn. Om onszelf helemaal klaar te maken, omdat het koninkrijk van onze Koning Jezus heel dichtbij is gekomen. Hij spoort ons aan om alles wat deze actieve voorbereiding en het paraat zijn in de weg staat, af te leggen. Een hulpverlener, die tijdens zijn actieve dienst, tijdens een catastrofe, zijn postzegelverzamelingsboek nog tevoorschijn haalt om te kijken welke postzegels hij nog moet hebben, slaat in dit geval volledig de plank mis, met alle gevolgen van dien.

Globaal worden systemen zoals de gezondheidszorg, het financiële apparaat, verdedigings- en verzekeringssystemen behoorlijk geschud. En kunnen we toezien hoe het aan het instorten is.

Daarom helpen de woorden van onze Here Jezus in de hierboven genoemde verzen ons enorm om geconcentreerd te zijn en geconcentreerd te blijven op het allerbelangrijkste, namelijk het komen van Zijn Koninkrijk.

Een invloedrijke Zwitserse multimiljardair heeft de term ‘the great reset’ laten vallen. Hij vindt dat het de hoogste tijd wordt voor een drastische en totale, globale omschakeling. Waarbij alles weer vanaf de grond opgebouwd moet worden. Nu, daar ben ik het helemaal mee eens!

Het is absoluut tijd voor een ‘Controle Alt Delete’ maar niet naar de gedachte van deze man, maar naar het besturingssysteem en de gedachte van de Schepper van hemel en aarde! Jahweh, onze Hemelse Vader!

Onze Here Jezus liet het Johannes zo opschrijven: *‘En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rauw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei:*

Zie, Ik maak alle dingen nieuw! Openbaringen 21:2-5a. **Blijf nu geconcentreerd, wakker en actief!**

Shalom! Vandaag is het zondag 17-4 en zijn Kors en Jane gearriveerd in Israël. Wat een wonder dat ze na twee jaar kunnen komen om het Evangelie te delen met Joodse en Arabische mannen en vrouwen; en dat op deze leeftijd. Dit is al een getuigenis op zichzelf.

Na ingecheckt te zijn in ons hostel in Haifa hebben we samen gegeten met de plaatselijke begeleiders en hun kinderen. Het was fijn om samen te zijn. Op de kamer heeft Jane gelijk al het Evangelie gedeeld met drie studenten uit Amerika...

Op maandag begon ons programma. Er deden nog tien andere mensen mee vanuit allerlei landen. Het was bijzonder om Yeshua te loven met zoveel verschillende mensen. Na een tijd van aanbidding en gebed bij Tel Yokneam zijn we naar de dorpen gegaan. Kors, Jane en ik zijn naar Ein haEmek geweest. Dit is een Moshav (dorpje) met hoofdzakelijk Joodse inwoners uit Koerdistan. Hier hebben we op een deur geklopt en het Evangelie gedeeld met een Joodse jongeman. Op straat kwamen we nog een vrouw tegen en ook haar konden we de boodschap van redding en verlossing kwijt. Na een tijdje kwam Smadar met een elektrische karretje voorbij en stopte. Samen hebben we drie kwartier gepraat over de Here Jezus en over Zijn identiteit. Het gesprek begon heftig, maar na een tijdje merkte we dat ze geïnteresseerd raakte in wat we zeiden. Na een dikke knuffel vervolgden we onze weg. Op de terugweg belanden we in een Druzentent waar we koffie gedronken hebben. Ook hier hebben we het Evangelie gedeeld en een Bijbel achtergelaten. De vrouw was duidelijk geraakt door de liefde van God.

In de ochtend zijn Kors en Jane samen op Outreach geweest op de boulevard van Haifa. Ondanks de velen Oekraïense vluchtelingen in Nederland had Jane nog geen Oekraïense vluchteling ontmoet om het Goede Nieuws te delen. Tijdens de OR ontmoette ze een vrouw en tot haar verbazing kwam ze uit Oekraïne. Jane legde haar met handen en voeten uit dat God van haar houdt en toen barste ze in tranen uit. Ze omhelsde Jane en huilde. Ontroerend! Niet toevallig had Kors een aantal Oekraïense Evangelisatie boekjes gehad van Johan Schep en konden ze haar er één geven. Ze was dankbaar en wij ook, voor Gods voorzienigheid. In de middag zijn we naar Karmiël gereden om Jozef te ontmoeten. Dit is een Nederlandse Joodse man waar we voor gebeden hebben en samen een mooie middag gehad hebben. Jozef was onder de indruk van onze getuigenissen en wilde graag dat we terug kwamen. Onderweg naar Karmiël hebben we nog Bijbels uitgedeeld aan een Arabische man en nog vele anderen.

In de ochtend zijn we in twee groepen uiteen gegaan. De ene groep heeft een gebedswandeling gemaakt bij een Yeshiva in Mikdal haEmek. De andere groep waaronder Kors, Jane en Daniël zijn uit gegaan in een park in dezelfde plaats. Hier hebben zij voor de zieken gebeden en Bijbels en folders uitgedeeld. We konden het Evangelie kwijt aan een religieuze man en de man wilde de Bijbel met Nieuw Testament graag ontvangen.

In de middag hadden Kors en ik een afspraak met een Ultra Orthodoxe man in Haifa.

We hebben daar drie en half uur gesproken en gediscussieerd waarom Yeshua de Messias is. We moesten nog denken aan al onze studieavonden die nu van pas kwamen om deze man uit te leggen waarom Yeshua moest lijden, sterven en opstaan om Zijn taak te volbrengen. Na een lang en heftig gesprek verlieten we de man en namen we afscheid met een knuffel. We hebben een complete uitleg kunnen geven van het Evangelie en nu is ons werk klaar. We hebben het in Gods handen teruggelegd.

In de namiddag zijn we naar Tiberias gereden en hebben we ingecheckt in ons verblijf aldaar.

Vanwege het verblijf in een gebedshuis werd er van ons verwacht om een tijd van gebed te hebben. Dit hebben we in de ochtend gedaan. We begonnen de Outreach vroeg in de middag. Op ons programma stond een outreach op de boulevard van Tiberias gepland. We hebben met verschillende mensen gesproken en één gesprek was heel bijzonder. We spraken met een Arabische man: moslim en advocaat. We spraken met hem over de prijs die betaald is voor onze schuld. Dat kwam hem als advocaat wel bekend voor. We hebben een uur met hem gepraat. Hij stond open voor het Evangelie en we hebben zijn contactgegevens voor een vervolg afspraak. We hopen binnenkort op bezoek te gaan om verder te praten.

In de namiddag zijn we naar de doopplaats bij de Jordaan geweest. Hier komen vaak mensen kijken. Daarom kozen we deze plaats om met mensen te praten en te Evangeliseren. We hebben Bijbels en het Evangelie uitgedeeld. We besloten de dag met het uitdelen van magneten waarop Jesaja 53:6 staat. *Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.*

Vanwege de slotdag van het feest besloten we ons plan te wijzigen en naar Nazareth te gaan i.p.v. de Joodse Kibboetsen. Op de Berg van de Afgrond komen op deze dagen erg veel toeristen en ook Joodse en Arabische Israëliërs. We dachten dat dit een goede plek zou zijn om te getuigen. Na een week vol actie waren we moe en genoten we van het uitzicht op de Jizreël vallei, niet verwachtend dat we daar het meest mooie en diepe gesprek zouden krijgen van de hele week. Een echtpaar kwam naar ons toe en vroegen ons het hemd van het lijf m.b.t. het Evangelie. Deze Joodse seculiere mensen waren zoekende. Hij liet ons weten dat hij met zijn zonden worstelde en ervaarde dat hij vergeving nodig had van God. Ik denk dat we wel een uur samen hebben gepraat en de Weg van verlossing door de Heere Jezus mochten uitleggen. We voelden ons erg gezegend dat God ons wilde gebruiken om Jezus de Messias aan dit koppel bekend te maken. Hij omarmde de Bijbel die we gaven en we deelden contactgegevens om elkaar nog eens te ontmoeten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet eerder iemand heb ontmoet die zo zoekende was en ook nog eens Joods is. Geprezen is Yeshua! Laten we bidden voor Amir en Amada. We merken dat we toe zijn aan rust en zijn daarom dankbaar dat de Shabbat is begonnen. Shabbat Shalom! Op de Shabbat zijn we opgepikt door een zuster en hebben we de Pniël gemeente in Tiberias bezocht. We genoten van de hoognodige rust.

Na een dag rust zijn we zondag weer terug gereden naar Haifa. Op maandag begon ons programma weer. Samen met het team hebben we de nieuwe Messiaanse gemeente in Rosh Pina geholpen en ondersteund. Het is een wonder dat er weer een nieuwe gemeente ontstaan is. Gods werk gaat door in Israël. We hadden een bijzondere opdracht. We gingen namelijk de straten van de oude stad van Rosh Pina schoonmaken in de hoop dat we met mensen konden praten. Dit hebben we gedaan. We hebben met veel mensen gesproken. Eigenlijk teveel om te benoemen.

We voelden ons als een vis in het water. Ook onderweg hebben we Bijbels uitgedeeld aan soldaten en mocht ome Kors getuigen van Jezus in het Hostel. Het was een mooie en lange dag... Laten we bidden dat velen die we hebben aangesproken deel mogen worden van deze nieuwe gemeente.

Vandaag was de laatste dag. In de ochtend stond een outreach op de boulevard van Haifa gepland. Op een wonderlijke manier waren we in contact gekomen met Martin uit Zwitserland, een volgeling van Yeshua met een hart voor Evangelisatie. Hij deed ook mee. We hebben velen mooie gesprekken gehad en vooral veel Russische Bijbels uitgedeeld. In de middag stond een daklozen/drugsverslaafden Outreach op het programma in de achterbuurt van Haifa. We hadden sandwiches en water ingekocht om uit te delen. Wat een verdriet kom je tegen op de straat. Jane kon het eten en het Woord uitdelen aan een vrouw die eigendom was van uitbuitende mannen. Wat een verdriet en wat een dankbaarheid dat we deze vrouw een beetje liefde van God konden brengen. Later die middag kwamen Martin en Jane in gesprek met twee Joods Orthodoxe mannen, David (de man die met Jane sprak) fluisterde dat hij stiekem in Jezus geloofde en dat niemand dat mocht weten. Hij nam de Bijbel aan en ook het Johannes Evangelie in het Hebreeuws. Hij had tranen in zijn ogen van ontroering. Ik vraag me dan ook af hoeveel geheime gelovigen er wonen in Israël onder de Joden?

Namens Kors, Jane en onze begeleider: bedankt voor het lezen en jullie gebeden. Het was soms zwaar, maar uiteindelijk geloven we dat God dit allemaal gepland en bewerkt heeft. Laten we bidden tot de Heere van de oogst dat het zaad mag opgroeien en veel vrucht mag dragen...



Secretariaat: t.n.v. Arie van Ooijen, Gijbelandsedijk 28a, 2974 VD Brandwijk - email: arievanooijen@hotmail.com

Contact: Marcel Klerks - email: info@stewardtojoseph.com

ABN-Amro IBAN : NL10ABNA0448774372 - KvK: 28097162

www.stewardtojoseph.com

